



NS-Kampskrig

#197

9 / 2023 (134)

Leksikon - Michael Kühnen

45 - GRUSOMHEDSPROPAGANDA

Siden grundlæggelsen af det nationalsocialistiske tyske arbejderparti den 24.2.1920/30 JdF og især efter Det Tredje Riges nederlag i Anden Verdenskrig har grusomhedspropagandaen været et konstant og effektivt våben for fjendens side i kampen mod nationalsocialismen. Det lykkedes således grusomhedspropagandaen at tegne et fuldstændig forvrænget og skræmmende billede af ideen og partiet, som også blev udbredt til den nye generations nationalsocialisme og stadig præger det



offentlige billede den dag i dag.

De vigtigste "argumenter" i grusomhedspropagandaen er løgner om den planlagte udryddelse af jøderne (Holocaust, se også "Endlösung"), løgner om krigsskyld, sloganet om det planlagte diktatur, der angiveligt gemmer sig bag den völkiske mobilisering i totalstaten, samt påstanden om, at nationalsocialisterne kun så medlemmer af fremmede racer som undermennesker - selv om nationalsocialismen med sin biopolitiske tænkning ikke hævder forskellen mellem racer og folkeslag, men snarere deres forskellighed (se også Differentiering). Med alt dette har grusomhedspropagandaen siden krigens afslutning faktisk formået at fjerne nationalsocialismen helt fra den politiske kamp og bringe den völkiske bevægelse som helhed i defensiven.

Den folkelige uddannelse i revisionistisk historieskrivning, der støttes af hele den nationale opposition, er rettet mod grusomhedspropagandaen. Dette møder også bifald i Ny Front-fællesskabet, men det nægter at gøre forsvaret mod grusomhedspropaganda til et fokuspunkt i sin egen propaganda.

I stedet ignorerer den dem og går i offensiven i stedet for at forsvare sig for evigt mod alle grusomme løgne. På denne måde mister fjendens grusomhedspropaganda sin altoverskyggende psykologiske betydning og bliver i sidste ende gjort ineffektiv af den massepsykologiske omvæltningsproces, som den nye fronts strategi vil medføre.

46 - HEAL

Frelse er et gammelt begreb fra de germanske folks livsopfattelse og begrebsverden. Betydningen omfattede: Lykken, meningen med livet, nationens, klanens, familiens og den enkeltes velstand, enighed med guderne, bekræftelse af skæbnen, livsglæde. Fra de germanske folks begrebsverden fandt dette begreb vej ind i den tyske nationalbevægelse og til sidst ind i nationalsocialismen, som overtog ønsket om frelse i sin hilsen som den tyske hilsen.

Dette ønske om frelse udspringer af bevidstheden om, hvor langt væk fra den gamle frelsesopfattelse nutidens minusverden er: faldet i dekadence, afskåret fra traditioner, fremmedgjort fra livets love ved et liv i strid med art og natur, syg og prisgivet den forestående artsdød for det ariske menneske (se arisk), hvis overlevelse og fornyede blomstring nationalsocialismen ikke desto mindre vil gøre mulig. Derfor er ønsket om frelse et centralt begreb i den nationalsocialistiske livsindstilling, en krigserklæring mod den gamle verden og en forpligtelse over for den nye orden.

Nationalsocialismen definerer frelse konkret som det ariske menneskes enhed af viden, vilje og handling i tjeneste af en etisk højkvalitetsidé. Denne enhed gør mennesket i stand til at blive en personlighed og er en forudsætning for dette.

Viden, vilje og handling, dvs. erkendelse, vilje og handling, er således grundlaget for den nationalsocialistiske personlighedsopfattelse:

Viden formidles af den nationalsocialistiske epistemologi i form af biologisk humanisme;

viljen er den afgørende forudsætning for den politiske kampbevægelse, det nationalsocialistiske parti (se Nationalsocialistisk Tysk Arbejderparti);

Handlingen realiseres som en kamp for eksistensen, der sikrer bevarelse og udvikling af det nationale samfunds arter og dermed realiserer en ny højkultur.

Alt dette er en del af den nationalsocialistiske værdiidealisme.

På denne måde uddanner nationalsocialismen mennesker, der igen kan være frelsesbærere for deres race og deres folk og dermed videreføre traditionen fra den germanske frelsesopfattelse; mennesker, der som nationalsocialister, ifølge Führer Adolf Hitlers ord, legemliggør "den højeste værdi af race og personlighed".

47 - HOLOCAUST

Påstanden om, at Nazi-Tyskland i forbindelse med et folkemordsprogram under Anden Verdenskrig dræbte omkring 6 millioner jøder, hvoraf en stor del blev "gasset" - det zionistiske slagord for dette er: Holocaust - er den mest populære beskyldning i den anti-tyske grusomhedspropaganda. Faktisk har den revisionistiske historieskrivning imidlertid for længst kritisk undersøgt holocaustbeskyldningen, og den nationalsocialistiske verdensbevægelse har afsløret den som et instrument til politisk kamp og materiel og moralsk afpresning. Modbevisningen af fjendens grusomhedspropaganda er imidlertid ikke en opgave for Ny Front-propagandaen. Dette overlades til folkeoplysningen (inden for partiet: uddannelse).

I stedet erklærer Ny Front stolt, at nationalsocialismens mål er at overvinde jødedommens indflydelse på den europæiske kultur, på tænkning og følelser, på det ariske menneskes bevidsthed og underbevidsthed (se arisk) og at bryde det politiske krav på magt samt zionismens verdensomspændende intriger. Begge dele skal opnås gennem den endelige løsning af det jødiske spørgsmål, som Ny Front også stræber efter.

Det aktive og offensive krav om denne slutløsning og forklaringen på dens indhold vil højst sandsynligt og effektivt tilbagevise den zionistiske påstand om, at slutløsningen betyder den fysiske udryddelse af det jødiske folk - Holocaust. Dette vil være et vigtigt bidrag til at bryde de zionistiske lænker af trældom, moralsk afpresning og økonomisk udnyttelse og til at genoprette den tyske nations frihed.

48 - IMPERIALISME

Imperialisme er et magtpolitisk, økonomisk og/eller kulturelt samfunds stræben efter dominans over andre, artsfrie samfund. Der findes således både en magtpolitisk imperialisme (som USA's og Sovjetunionens imperialisme), en økonomisk imperialisme (de industrialiserede landes dominans over den tredje verden) og en kulturel imperialisme (især amerikanismens), som imidlertid ikke altid kan skelnes skarpt fra hinanden, men som ofte blot er forskellige udtryk for en og samme imperialisme. Alle ideologier, der er baseret på dogmatismen om menneskelig lighed (f.eks. liberalisme, marxisme, jødisk-kristendom), tjener ofte også imperialistiske interesser. Den mest ekstreme form for imperialisme er stræben efter verdensherredømme, sådan som den i dag især kendetegner zionismen og frimureriet.

I modsætning hertil ser nationalsocialismen sig selv, baseret på sin biologiske tankegang, som fortaler for mangfoldigheden af racer og folkeslag (se også Differentiering) og udleder heraf sin stræben efter og sin kamp for retten til selvbestemmelse og frihed. Nationalsocialismen sætter imperialismen imperialismen over for ideen om riget (se Reich), som skaber store organiske ordener opdelt efter racer og folk og sikrer frihed, bevarelse og udvikling af arterne i de forskellige nationale samfund.

På dette grundlag stræber den nye generations nationalsocialisme efter en ny orden i det ariske (se arisk) folkesamfunds tegn. Med hensyn til Tyskland og Europa kæmper Nyfronten for det fjerde rige. Dette imperium skal omfatte sammenslutninger af germanske, romanske og slaviske folkeslag og indgå en fast alliance med islams verden i Nordafrika og Lilleasien og Mellemøsten, som skal regnes som en del af det store europæiske livsrum (se også tyrkere, persere og østindoeuropæisme). I den nye ordens magtområde vil al imperialisme blive overvundet og folkenes frihed sikret.

49 - INDIVIDUALISME

Den moderne individualisme i dagens minusverden går tilbage til den livsindstilling, som oplysningsrevolutionen havde, da den ønskede at frigøre det europæiske menneske fra middelalderens kristne dogmatiks tvangstanker og forstå det som en selvansvarlig, fri og selvstændig personlighed. Denne opfattelse, ligesom hele oplysningstidens ideologi, mislykkedes på grund af uvidenhed, manglende hensyntagen til menneskets biologiske natur og dermed til den kendsgerning, at mennesket kun kan leve et liv med værdi og mening som et fælles væsen, ikke som et isoleret individ.

Således degenererede oplysningstidens oprindelige idealistiske individualisme hurtigt til borgerskabets livsløgn og blev retfærdiggørelse for det borgerlige

menneskes egeninteresse og materialisme; det borgerlige menneske, som blev selve typen af den ariske races dekadence i nutiden (se arisk). Politisk er individualismen indbegrebet af liberalismens ideologi og økonomisk af kapitalismens økonomiske form.

Nationalsocialismen sætter den borgerlige individualismes egoistiske massemand i modsætning til billedet af mennesket som arbejdsmand, det fællesskabsbundne menneske, der forstår friheden ikke som et figenblad for egeninteresse, men som en tjeneste for fællesskabet og dermed modnes til en sand personlighed, hvilket er målet for den nationalsocialistiske værdiidealistiske etik.

50 - INTERNATIONALISME

Al internationalisme er frugten af den dogmatiske tro på alle menneskers lighed, som for længst er blevet modbevist af naturvidenskaben (se også dogmatisme). Denne falske tro på menneskers lighed giver anledning til internationalisme, som konsekvent ønsker at underkaste alle mennesker ideologisk, politisk, kulturelt, socialt og/eller religiøst til et enkelt - internationalt - system. Denne internationalisme findes i mange forskellige, også indbyrdes modstridende og konkurrerende former og ligger til grund for de fleste af de vigtigste politiske eller religiøse strømninger i nutiden. Den liberale kapitalisme, marxismen, kristendommen, islam og frimureriet er blandt andet internationalistisk orienteret.

Internationalismen finder sit klareste udtryk og sin logiske konsekvens først i imperialismen og til sidst i målet om verdensherredømmet. Men da menneskene i virkeligheden ikke er lige, men ulige og biologisk opdelt i racer, folkeslag og de to køn, er verdensherredømmet kun muligt som brutalt tyranni eller som egalitær og dekadent, materialistisk verdenscivilisation (se også materialisme, dekadence og amerikanisme).

Zionismen allierer sig med internationalismen i sit mål om verdensherredømme. Zionismen i sig selv er imidlertid ikke en internationalistisk ideologi, men den ekstreme nationalistiske og racistiske bevægelse inden for jødedommen:

Zionismen er verdensjødernes organiserede magt med det formål at dominere verden!

Zionismen stræber imidlertid bevidst og intensivt efter at bringe alle udtryk for internationalisme under dens kontrol for at få "én verden" under jødisk overherredømme til at fremstå som ønskværdig for dens vildledte og vildledte tilhængere. I modsætning hertil forsvaret nationalsocialismen friheden og mangfoldigheden af racer og folkeslag (se også differentiering).

Selv om nationalsocialismen også er en verdensbevægelse og omfatter alle ariske folkeslag (se arisk), er den ikke internationalistisk, men overnational. Dens princip er ikke lighed og egalitarisme, men mangfoldighed af liv. Dens overnationale mål

er ikke verdensherredømme, men bevarelse og udvikling af den ariske race og dens folk. Den er også udelukkende racistisk orienteret og rekrutterer ikke tilhængere af ikke-hvide racer. Nationalsocialismen er således et bolværk mod al internationalisme og for folkenes frihed, mod verdensherredømmets tyranni eller dekadence og for en verdensorden, der er racemæssigt opdelt i arts- og naturbaserede folkesamfund (se også Ny Orden).

51 - ISLAM

Islam er en dogmatisk åbenbaringsreligion, der har sit udspring i den semitiske races tankegang og følelser. Den er således lige så fremmed for arierne som jødedommen, den jødisk påvirkede kristendom, marxismen, liberalismen og alle andre dogmatiske ideologier (se også Dogmatisme). For så vidt som den bidrager til fremmedgørelse af den ariske races livsrum, skal den derfor afvises.

Mere betydningsfuldt er det imidlertid, at islam er den fremherskende religion og levevis blandt araberne, som på grund af sin lære selv er fuldstændig immun over for påvirkninger fra den liberale kapitalisme eller marxisme, hvilket gør det muligt for den arabiske nation at yde betingelsesløs modstand mod supermagterne USA's og Sovjetunionens imperialisme. Hertil kommer den arabiske afvisning af zionismen, som er blevet til en "hellig krig" gennem islams magt og budskab. Endelig er islam strengt imod enhver form for underkastelse af renter og er derfor også en ideel allieret for nationalsocialismen og et stærkt bolværk mod kapitalismen.

Af alle disse grunde ser Ny Front-tankesamfundet islam som en meget positiv udenrigspolitisk faktor og søger inden for rammerne af den Nye Orden og dens fjerde rige en alliance med islam i kampen mod den herskende minusverden.

52 - JØDISK

Jødedommen skal først og fremmest forstås som et folk og ikke som et religiøst samfund. Det er et særskilt folk med et fælles sprog, kultur og historie og en fælles blodblanding, der er beskyttet af strenge, religiøst underbyggede racelove, som er fremmed for den ariske races folk. Derfor kræver nationalsocialismen raceadskillelse mellem jøder og aryere.

Ikke desto mindre er den politiske betydning af raceblandingen mellem jøder og ariere formentlig blevet voldsomt overvurderet historisk set. Vigtigere og mere katastrofal end denne raceblanding er jødedommens indtrængen som åndelig magt i de ariske folks kulturhistorie. Derfor erklærer det nationalsocialistiske tyske arbejderpartis partiprogram i punkt 24, at modstand mod den "jødiske materialistiske ånd i og uden for os" er en forudsætning for det tyske folks

genoprettelse - hvilket mutatis mutandis gælder for alle ariske folkeslag.

Denne "jødiske materialistiske ånd" stammer fra den jødiske religion, som ønsker at regulere og bestemme det jødiske folks liv fuldstændigt, således at der tilstræbes en identitet mellem folks liv og religion. Karakteristisk for jødedommen som åndelig-religiøs magt og dens katastrofale indflydelse er først og fremmest dogmatisme, fanatisme, lighedsideologi og individualisme, som alle er fuldstændig fremmede for den ariske ånd, men som historisk set er blevet magtfulde gennem jødisk indflydelse på den ariske kultur.

Denne indflydelse begyndte med kristendommen og fortsatte i en ikke-religiøs form som en livsindstilling i mange andre dogmatiske ideologier, herunder marxismen, den liberale kapitalisme og psykoanalysen, for til sidst at ende i materialismen, der er fuldstændig tømt for ethvert åndeligt indhold. Jødedommen var således historisk set afgørende involveret i det ariske menneskes fremmedgørelse fra sin naturlige forståelse af livet og verden, i kløften mellem hans natur og hans kultur, og dermed en vigtig årsag til hans forfald.

Derfor er nationalsocialismens kamp mod jødedommen - antisemitismen - en vigtig del af dens kamp mod den dekadente minusverden og for den nye orden. Denne antisemitiske kamp er først og fremmest en ideologisk og åndelig forsvarskamp, som ikke berører det jødiske folk eller endog den enkelte jøde, men som ønsker og vil bryde den jødiske tankes og følelses indflydelse på de ariske folkeslag.

Ud over de ovennævnte holdninger og følelser, som er fremmede for ariske mennesker, er jødedommens religion kendetegnet ved sit mål: verdensherredømmet!

Dette magtpolitiske mål for jødedommen er legemliggjort i den politiske bevægelse zionismen. Det repræsenterer den jødiske nationale bevægelse, det jødiske folks viljebærer, og omfatter således også de ikke-religiøse jøder i deres stræben efter verdensherredømmet.

Zionismen er derfor det politiske forsvar mod nationalsocialismen, fordi den er verdens jødedommens organiserede magt. Det er en afskyelig propaganda, at nationalsocialismen ønsker at løse det jødiske problem ved at udrydde det jødiske folk - den såkaldte Holocaust. Det skal snarere løses ved en politisk slutløsning, som hverken har til formål at forfølge enkelte jøder eller endog udrydde hele folket, men som medfører de ariske folks frihed og uafhængighed fra al jødisk indflydelse og al zionistisk magt.

Sjov under hagekorset

En samling af anekdoter samlet af Gerhard Lauck

Udgiver: NSDAP/AO, PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

nsdapao.info & nsdapao.org

Copyright 1993 NSDAP/AO

Trykt i USA.

22.

Da jeg kom ind på mit yndlingscafé, så jeg en bekendt, der begejstret kaldte mig over til sit bord. Han sagde, at han havde noget, han ville vise mig. Han stak hånden ned i lommen og tog den forsigtigt ud, så ingen andre, der sad i nærheden, kunne se den.

Jeg fik et chok, da det, han afslørede, viste sig at være et NSDAP/AO *Niggers Beware*-klistermærke. Han havde tydeligvis fået det fra boghandleren ved siden af, som jeg jævnligt "såede". (Begge steder blev blæst væk af jordskælvet. Boghandlen genåbnede i et midlertidigt telt. Jeg vil sætte frø i den, når jeg får klistermærkerne).

Han sagde, at han ville vise den til nogle andre mennesker, og jeg sagde, at det var en fantastisk idé.

23.

Heinrich arbejdede som civil ansat i den vesttyske hær ("Bundeswehr"). Han var også kendt som den "lokale nazist".

En dag ankom endnu en gruppe nye rekrutter, omkring 150 mand, til træning. Et par dage senere dukkede der en stor, 17" X 22", rød-hvid-sort NSDAP/AO-plakat op på væggen i en bygning på basen.

Tre militære efterretningsofficerer ("M.A. D.", passende nok) kom hele vejen fra Hamborg for at undersøge denne "lovovertrædelse". Naturligvis udspurgte de Heinrich.

"Nej, jeg gjorde det ikke. Og jeg ved ikke, hvem der gjorde det," var hans ærlige svar.

En uge senere satte han et NSDAP/AO-klistermærke på det samme sted, hvor

plakaten var blevet fundet.

Heinrich og den ukendte kammerat mødtes aldrig. Men derefter vidste hver enkelt, at han ikke var alene.

24.

Første gang jeg fløj til Europa, tog jeg "Icelandic Airlines", fordi det var den billigste flyvning, der var tilgængelig. Det tiltrak naturligvis en masse nationalsocialister.

Da planen gjorde et kort stop i Island, besøgte jeg gavebutikken. Da jeg ikke kunne se det, jeg havde i tankerne, spurgte jeg pigen, om de havde noget med et hagekors på. Men hun vidste ikke, hvad et "hagekors" var. Så jeg greb ned i lommen, trak en tysk medalje fra 2. verdenskrig frem og pegede på hagekorset. Hun rystede hurtigt på hovedet: "Nej, vi har ikke noget af den slags!"

I mellemtiden måtte jeg gå på toilettet. Da jeg satte mig ned, så jeg et hagekorsklistermærke på døren. Det så ensomt ud, så jeg satte et NSDAP/AO-klistermærke op lige ved siden af det.



NS KAMPFERUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

September 1973 28. April 2017 6/206

Der Kampf geht weiter !

Seitlich Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Widerstand von Massenmord, Vertreibung, Verfolgung und Verdrängung haben nicht ausgerottet, den Kern der gesamten Idee unseres hoch geliebten Führers Adolf Hitler zu zerstören.

Alle Nationalsozialisten sind von heute auf morgen wieder bereit, sich dem Kampf an zu stellen, um die Ehre des Führers zu verteidigen und die Welt zu retten. Die Bewegung ist zwar stärker geworden, aber die Gefahr des biologischen Untergangs ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Der menschenwürdige Gegner ist ohne Zweifel, den Wilhelmson - gegen alle weisen Völker (?) - zu befehlen. Seine Mord und Entwürdigung, Chrenkennung und Rassenmord.

Ob "Lüge" oder "Wahrheit", als ein Willempfänger oder ein "Steuerführer", als ein Propagandamaterial bewährt oder auf einem Schicksalsheld anderer Art. Jeder Nationalsozialist ist ein Kämpfer!

Hail Hitler!
Gerhard Lank




NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org

#1005 19.06.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligvis filosofiske og kunstrelaterede.

Beskriv venligst din holdning til sidstnævnte emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotoalbumet, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeheden her (www.measuringtheancient.com/truth.htm). Jeg er nlet op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere at lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravde fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lys. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af



the **NEW ORDER**

Number 174 (2022) Founded 1978 April 26, 2022 (133)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other socially-aware countries and racial kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture destruction, and re-education.

Whether "Lüge" or "Wahrheit", whether in election battles or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gerhard Lank



NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
Hundredvis af bøger på mange sprog
Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO nsdapao.info